

# Heerlijck Nipse

*Muziek: Remko Willems, Zang: Deborah Jacobs, Tekst: Henk Baselier*

Hier in 't dorp de Heerlijckheijd, de Heerlijckheijd Nispen  
Is het heerlijk leven en genieten voor iedereen, voor jong en oud , voor ieder mens,

Hier in 't dorp de Heerlijckheijd, de Heerlijckheijd Nispen  
Met ruimte voor iedereen, samen of alleen.

**TELKENS ALS IK IN NISPEN KOM, JA DAN KOM IK ER WEER THUISDAAR IN DAT DORPJE AAN DE GRENS, WORD IK ALTIJD WEER EEN BLIJ MENS**

In 't dorp de Heerlijckheijd, de Heerlijckheijd Nispen  
Is het heerlijk leven en genieten voor iedereen

Nes Apa, Nisipa, of gewoon Nipse  
Aan het water van de Molenbeek, waar toen alles echt begon

Mensen gingen er wonen en ook werken  
Al meer dan duuzend jaar zijn wij een Heerlijckheijd

**TELKENS ALS IK IN NISPEN KOM, JA DAN KOM IK ER WEER THUIS  
DAAR IN DAT DORPJE AAN DE GRENS, WORD IK ALTIJD WEER EEN BLIJ MENS**

Nes Apa, Nisipa, of gewoon Nipse  
Al meer dan duuzend jaar zijn wij een Heerlijckheijd

Zie ik zo langs de beek, de molen en toren  
De samenhang onder de mensen is er groot en iedereen doet mee

Zie ik zo langs de beek de molen en toren  
Een gemoedelijke sfeer is daar al eeuwen lang

**TELKENS ALS IK IN NISPEN KOM, JA DAN KOM IK ER WEER THUIS  
DAAR IN DAT DORPJE AAN DE GRENS, WORD IK ALTIJD WEER EEN BLIJ MENS**

Zie ik zo langs de beek, de molen en toren  
Een gemoedelijke sfeer is daar al eeuwen lang

Bij de kerk, of op het terras, of een van de bankjes  
Zijn wij apentrots op al dat moois, wat er nu is aangelegd

Bij de kerk, of op het terras, of een van de bankjes  
Openluchttheater, mozaïek en de turftuin

**TELKENS ALS IK IN NISPEN KOM, JA DAN KOM IK ER WEER THUIS  
DAAR IN DAT DORPJE AAN DE GRENS, WORD IK ALTIJD WEER EEN BLIJ MENS**

Bij de kerk op het terras, of een van de bankjes  
Zijn wij werkelijk apentrots op al dat moois